

## IN MEMORIAM Geert Rouseré

Maandagmiddag acht maart, een telefoontje van een bestuurslid van onze wielclub met droevig nieuws : Geert Rouseré is onverwachts thuis gestorven. Op dag acht precies, zou dit misschien verwijzen naar de Acht van Reningelst? In de maand maart, hoopvol uitziend naar de lente, naar nieuw leven...ja precies ook in die maand waarin oud-voorzitter Florent Bafcop achttien jaar geleden is overleden...Gestorven in de leeftijd van 56 jaar, ja precies op dezelfde leeftijd als Wielclub Bergdal afscheid moest nemen van oud-secretaris Fernand Fiey veertig jaar geleden. Je levensdraad werd plotseling in één ruk afgebroken...totaal niets vermoedend dat, toen ik vorige week woensdag met jou nog telefoneerde, dit je laatste woorden van afscheid zouden zijn Geert...de allerlaatste keer dat ik je zo zachte stem hoorde...

Geert, midden het jaar 2009 nam je het ondervoorzitterschap over van mij, na het overlijden van oud voorzitter Marc Barbez die ervoor zorgde dat een aantal nieuwe jeugdige en dynamische elementen met wielbloed in de aderen zoals jij persoonlijk de wielclub van toen konden versterken.

Geert, je had die speciale gave in jou binnenste om met veel engelengeduld altijd de juiste mensen in hun functie als seingever op de juiste plaats bij elkaar te brengen voor het veilig verloop van de koersen. Dat vele werk achter de schermen betekende een grote stimulans voor zowel onze plaatselijke wielclub als voor vele andere wielorganisaties die de voorbije jaren op jou beroep deden voor de zoektocht naar seingevers bij diverse doortochten van wielwedstrijden in het dorp. Nu het wielerseizoen opnieuw weer begonnen is, was je reeds druk in de weer voor het wielmonument Gent-Wevelgem eind deze maand. Zelfs vorige week donderdag stuurde je nog een email naar de verantwoordelijke van het bestuur van de organisatie Gent-Wevelgem met een volledige namenlijst van liefst twaalf seingevers. Het parcours van de koers kende je door en door...Alles was steeds perfect en met de puntjes op de i voorbereid. Veiligheid op de wielwedstrijden was voor jou het allerbelangrijkste. Geen enkel risico zou je nemen want je stak met je equipe de dag zelf van de koers steeds de handen uit de mouwen om het wegdek nog zeker schoon te maken...Je had dat sterke talent om de mensen op zodanige manier aan te spreken dat iedereen zich meteen gewaardeerd en gerespecteerd voelde.

Geert, je bezat een immense gedrevenheid om alle activiteiten in onze wielclub tot een goed einde te brengen : de ontelbare boekjes lotjes voor de tombola die je over enkele jaren terug ieder jaar in de nieuwjaarsperiode aan de man bracht, de vele kaarten voor de jaarlijkse breughelavond en clubmaaltijd die dankzij jou in voorverkoop werden verkocht, de zeer vele sponsors die je ieder jaar opnieuw persoonlijk opzocht voor het reclameboekje, de ontelbare dorpsgenoten uit Reningelst die je jarenlang persoonlijk bezocht...Tegelijkertijd mocht je tijdens de voorbije vijftien jaar met volle teugen genieten van veel mooie momenten in onze wielclub. Denken we maar aan het diamanten clubfeest met de inzegening van de nieuwe clubvlag op zondag 3 augustus 2008...de organisatie van de derde rit van de Vierdaagse van Duinkerke op zondag 6 mei 2012...ja dat was ook een avontuur waarin je zoveel energie had gestoken.

Geert, er was niet alleen je liefde voor de koers, er was ook de liefde voor je dorp, je was een rasechte “Reningelstnoare”, er geboren en getogen, vandaar ook je engagement als kernlid in het bewonersplatform, je was een mens tussen de mensen, je had een uitermatig barmhartig hart voor je naaste, je medemens. Eenvoud, soberheid, nederigheid en bescheidenheid sierden jou als mens. Ontelbare keren stond je paraat om voor een buur, parochiaan of hoogbejaarde boodschappen te doen – in je spreektaal zei je zo dikwijls “k goa nog zere e comisje doen”...je was er gewoon voor zoveel mensen...dienstbaarheid in het kwadraat, ja dit stond hoog bij jou aangeschreven. Ik citeer hierbij eventjes de H. Paulus : “Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt”. “Ik zal er zijn voor jou”, is dat niet de kern

vanuit de levensweg van Geert die wij allen voortaan voor ons moeten onthouden in volle coronatijden?

Geert, je hebt je hele leven in je geliefd Bergdaldorp mogen wonen, met zijn hoogten en laagten, eerst op de boerebuiten, de laatste vijftien jaren in de Valke waar je zorg droeg voor zoveel mooie antieken voorwerpen...die je samen met je moeder verzamelde tijdens de ontelbare zomerrommelmarkten... Ook jouw leven kende ups en downs, zoals onder meer het verlies van je zus twintig jaar geleden en daarbij ook de eerste gezondheidsproblemen en het overlijden van je vader over een drietal maanden. Door de jaren heen was je altijd meester over jouw angst, maar zondagnacht laatstleden werd helaas op onbegrijpelijke wijze jouw diepste innerlijke angst nu jouw meester...en brak er een schakel in de ketting met je allerlaatste wens neergeschreven op een blaadje : "Zorgt goed voor moeder!"

Laten we vanuit ons verrijzenisgeloof op weg naar Pasen hoopvolle mensen blijven, nu we jou onder de vorm van asse weer toevertrouwen aan God en Moeder Aarde.

Liefste Geert, waarom moest je nu zo plots vertrekken? Waarom niet even surplacen in je leven om daarna opnieuw te demarreren...Waarom??? Al ben je thuis gestorven, toch blijf je verder in ons Bergdalhart geborgen! Bedankt voor die vele mooie jaren, en de vele evenementen waarop we tesamen waren.

In dankbaarheid en met veel respect voor al hetgeen je zomaar voor Wielerclub Bergdal heeft gedaan, breng ik voor jou nog een afscheidsgedicht met de woorden van Toon Hermans :

*"Sterven doe je niet ineens  
Maar af en toe een beetje  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
Je zegt "ik ben wat moe"  
Maar op 'n keer dan ben je  
Aan je laatste beetje toe."*

Geert, overgoed was jij...onvergetelijk blijf jij...Vaarwel en slaap zachtjes Geert, je was voor mij en Kon. Wielerclub Bergdal een Vedett als ondervoorzitter en een goede vriend; het ga je nu voortaan eeuwig goed, verlost van alle leed en pijn! A Dieu...

De voorzitter,  
Jan Descamps